

*Als ik doodga, huil maar niet,  
ik ben niet echt dood moet je weten,  
het is de heimwee die ik achterliet.  
Dood ben ik pas als jij mij bent vergeten.*



Met droefheid nemen wij afscheid van

De heer

## Raymond Puts

Weduwnaar van mevrouw Mariette Rogiers

Geboren te Eksaarde op 24 maart 1930  
en overleden te Lokeren op 12 maart 2019.

Voorzien van de gebeden van de H. kerk.

Lid van Ouderdomsvreugd "Ons Vermaak"

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatshebben in de O.L.Vrouw Hemelvaart kerk te Eksaarde op  
**woensdag 20 maart 2019 om 11 uur,**  
gevolgd door de crematie in het crematorium "Heimolen" te Sint-Niklaas en  
bijzetting in het urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats van Eksaarde.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.40 uur.

Raymond zal worden herdacht in de eucharistieviering op zondag 28 april 2019 om 9 uur  
in de O.L.Vrouw Hemelvaart kerk te Eksaarde.

Dit melden u:

René en Christiana De Waele - Aper, kinderen en kleinkinderen  
August (†) en Laura (†) Rogiers - De Vos, kinderen en kleinkinderen  
Gilbert en Maria (†) Buyle - Rogiers, kinderen en kleinkinderen  
Etienne en Yvette Rogiers - Willems, kinderen en kleinkinderen  
André en Yvette Rogiers - Minnebo, kinderen en kleinkinderen  
Diana Rogiers  
François Rogiers

*zijn halfbroer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.*

Zijn petekinderen Marc en Chantal.

De families Puts, Rogiers, Haeck, De Waele en De Smet.

Met dank aan dr Van Damme en het personeel van W.Z.C. "Ter Durmen".

Rouwadres:

Rouwcentrum Baert - De Vos  
Kasteeldreef 26  
9160 Eksaarde  
T.a.v. Raymond Puts

