

Have no fear
For when I'm alone
I'll be better off than I was before



Met diepe droefheid nemen wij afscheid van

Olivier Van Driessche

bolle van Julie Rosseel

Geboren te Lokeren op 6 mei 1991
en overleden te Gent op 18 juni 2019.

We nemen samen afscheid van Olivier
in de aula van het crematorium "Westlede"
Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi op
dinsdag 25 juni 2019 om 11 uur.

Samenkomst in het crematorium vanaf 10.45 uur.

De asurn van Olivier zal nadien worden bijgezet
in het urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats van Eksaarde.

U kan Olivier nog een laatste groet brengen in het funerarium van
Rouwcentrum Baert - De Vos, Kasteeldreef 26 te Eksaarde op
maandag 24 juni 2019 van 19 tot 20 uur.

Dit melden u:

Julie Rosseel zijn bolle,

Jo en Gerda Van Driessche - De Roover zijn ouders,

Nicolas en Naomi Van Driessche - De Cock zijn broer en schoonzus,

Philip en Isabelle Rosseel - Gyselink zijn schoonouders,

Gilles en Lien Rosseel - Van Poucke
Sofie en Maarten Rosseel - Mellemans zijn schoonbroers en schoonzussen,

Ferdinand (†) en Josepha (†) Van Driessche - De Waele
Georges (†) en Angèle De Roover - Maes zijn mémé.

Zijn tantes, nonkels, neven, nichten, vrienden en vriendinnen.

De families Van Driessche, Rosseel, De Roover en Gyselink.