

*Herinner mij,
maar niet in sombere dagen
herinner mij, in stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon.*



Met diepe droefheid nemen wij afscheid van

Christiana Naudts

weduwe van Georges Van Nieuwenhuysse

geboren te Eksaarde op 12 april 1940
en overleden te Sint-Niklaas op 15 november 2020

We hadden graag samen met familie en vrienden afscheid genomen van ons ma
maar door de huidige maatregelen doen we dit in strikt beperkte kring
op vrijdag 20 november 2020
gevolgd door de asverstrooiing
op de gemeentelijke begraafplaats van Moerbeke-Waas.

We nodigen u uit om in gedachten met ons samen te zijn.

Dit melden u:

Freddy en Karien Van Nieuwenhuysse - Spieckermann

haar kinderen,

Kristof en Silke Van Nieuwenhuysse - De Mol

Yuna

Luca

haar klein- en achterkleinkinderen,

Jan (†) en Lilianne Naudts - Elegeert, kinderen en kleinkinderen

Petrus (†) Naudts

David Naudts, kinderen en kleinkinderen

Petrus (†) en Maria (†) Munghen - Naudts, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Jozef en Yvonne Naudts - De Bock, kinderen en kleinkinderen

Cyriel en Annie Van Pachterbeke - Naudts, kinderen en kleinkinderen

Maurice en Francine Naudts - Wielandt, kinderen en kleinkinderen

haar broers, zussen, neven en nichten.

De families Naudts, Van Nieuwenhuysse, Van Peteghem en Selhorst.

Met dank aan dr Vandevyver, Thuisverpleging "De Valeriaan",
het personeel van WZC "Ter Moere" en AZ Nikolaas.

