

*Every artist writes
his own autobiography*

Met heel veel pijn in ons hart nemen we afscheid van

Francky Caen

levensgezel van Karine Baetens
geboren te Roeselare op 19 september 1961
en onverwachts thuis overleden te Moerbeke-Waas op 24 mei 2019

Cane, beeldend kunstenaar.

De afscheidsplechtigheid met de asurn,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de aula van het crematorium “Westlede”,
Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi op
zaterdag 1 juni 2019 om 13 uur.

Samenkomst in het crematorium vanaf 12.45 uur.

De asurn van Francky zal nadien terugkeren
naar zijn vertrouwde omgeving.

Dit melden u,

zijn levensgezellin:

Karine Baetens

zijn kinderen:

Pablo-Pjeroo Caen
Zarah-Louisa Caen

De familie Caen en aanverwanten.

