

*Moeder zijn is alles geven  
zorgen, lijden, liefde, leven  
moeder zijn is alles derven  
alles ... en tevreden sterven.*



Dankbaar om wie zij was  
nemen wij afscheid van

mevrouw

## Julia De Smedt

weduwe van de heer Albert De Pau

geboren te Moerbeke-Waas op 29 november 1925  
en er overleden op 30 oktober 2020

De afscheidsplichtigheid zal plaatshebben in beperkte kring in de aula van Rouwcentrum Baert - De Vos te Moerbeke-Waas, gevolgd door de bijzetting in het columbarium op de gemeentelijke begraafplaats aldaar en dit volgens de huidige Corona maatregelen.

Dit melden u:

Daniël en Rita Huysveld - De Pau

Eric en Heidi Gillis - Huysveld

Bram en Hanne

Karen Huysveld

Guy (†) en Erna Baeté - De Pau en Guy Verbraecken

Peter en Caroline Gillebert - Baeté

Frauke, Fleur, Gitano en Viggo

Michel en Monique Baeté - Maegh

Rony (†) De Pau

Bert en Saar De Pau - Van Asten

Ian en Julia

Sander en Stefanie De Pau - Van der Sluys

Silke en Stan

Simon en Esther Van Vossel - De Pau

Marc en Marina Bonte - De Pau

Dave en Reinhilde Bonte - Heymans

Alexander

Dirk en Anita Tollenaere - De Pau

Nils en Lorca Tollenaere - Van De Putte

Heleen Tollenaere

Carina Rademakers

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families De Smedt, De Pau, Annaert en Heye.

Met dank aan dr. Bultinck en het personeel van W.Z.C. "Ter Moere"

