



## Julien Dannau

geboren te Kester op  
10 juli 1929  
en overleden te Lokeren op  
2 april 2020

Julien verbleef bijna 15 jaar in het rustoord in Moerbeke-Waas. Hier vond hij de rust die hij nodig had om van zijn 'oude dag' te genieten. Want een genierter, dat was Julien. Hij was een echte Bourgondiër in de positieve zin van het woord. Zo kon hij genieten van zijn sigaren, een vast patroon in zijn dagelijks handelen.



Eenmaal per week trakteerde hij zichzelf ook op een flesje wijn. Op die manier was het elke week een beetje feest voor hem. Chocolade was ook het summum voor hem, de liefde van de man gaat door de maag. Julien was ook een reiziger en kon genieten van een uitstapje. In zijn eerste jaren in het rustoord ging hij jaarlijks op vakantie met Cerevam, waarbij hij de mix van cultuur en natuur wist te waarderen. Bovenal was hij een muziekliefhebber.

Van 's morgens tot 's avonds stond de radio aan op zijn kamer, de ene keer al wat luider dan de andere. Hij kon wegdromen bij mooie ballades, maar hij kon ook begeistert meebewegen op de betere dansplaten. Julien bracht letterlijk de muzikale noot in het rustoord. Hij was een man van weinig woorden, maar met weinig woorden kon hij 'veel' zeggen. De kracht van deze stille man zat hem in zijn eenvoud. We zullen hem heel hard missen.

Julien, we zullen geregeld een plaat spelen om jou te gedenken!