

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf
't is vreemd maar die vergeet je.

†

Met droefheid nemen wij afscheid van

De heer

Paul Fruytier

Geboren te Moerbeke-Waas op 18 februari 1944
en overleden te Lokeren op 25 september 2019.

De afscheidsplichtigheid met de asurne,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de aula van Rouwcentrum Baert - De Vos,
Drongendreef 44 te Moerbeke-Waas op
woensdag 2 oktober 2019 om 9.30 uur,
gevolgd door de asverstrooiing op de gemeentelijke begraafplaats aldaar.

Samenkomst in de aula vanaf 9.15 uur.

Dit melden u:

Sandra Vermeulen
Tonia Van Maele

zijn nicht en haar dochter.

De families Fruytier en Maes.

Met dank aan Dr Vandevyver,
het personeel van WZC "Ter Moere" en AZ Lokeren.

