

*Rust nu maar uit
je strijd is gestreden
je hebt het met veel moed gedaan
wie kan begrijpen wat je hebt geleden
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.*

Met droefheid nemen wij afscheid van

Patrick Van Laere

echtgenoot van Lieve Van Hemelen

geboren te Zelzate op 4 juli 1957
en overleden te Sint-Niklaas op 28 november 2018.

verzekeringsmakelaar.

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de aula van het crematorium "Westlede" Smalle Heerweg 60 te Lochristi op

woensdag 5 december 2018 om 11 uur,

gevolgd door de crematie.

De asurn van Patrick zal worden bijgezet in het urnenveld op de begraafplaats
van de Kruisstraat te Moerbeke-Waas.

Samenkomst in het crematorium "Westlede" vanaf 10.45 uur.

U kan Patrick nog een laatste groet brengen in het funerarium van Rouwcentrum Baert - De Vos,
Kasteeldreef 26 te Eksaarde op dinsdag 4 december 2018 van 19 tot 20 uur.

Dit melden u:

Lieve Van Hemelen

zijn echtgenote,

Filip en Inge De Wispelaere - Van Laere

Matheo en ♥

Bart Van Laere

Elise

zijn kinderen en kleinkinderen,

Cyriel (†) en Jeanne (†) Van Laere - Hiel

zijn ouders,

Emiel (†) en Bertha Van Hemelen - Van Hove

zijn schoonouders,

Rudi en Christiane Van Laere - De Cleene

Jurgen en Natalie Van Laere - Wullaert

Ferike

Olafien

Eric en Andrea Van Laere - Van Roeyen

Tim en An Van Laere - Boudt

Tore

Kenny en Elke De Clercq - Van Laere

Wim en Susy Van Hemelen - Vandingenen

Tim en Kathleen Van Hemelen - Ceulemans

Thomas

Merel

Nico en Lien Van Campfort - Van Hemelen

Kobe

Ella

Dries Van Hemelen

zijn broers, schoonboer, schoonzussen, neven en nichten.

De families Van Laere, Van Hemelen, Hiel en Van Hove.



*Je wilde zo graag bij ons blijven
en vocht zolang je kon
maar deze strijd
was niet te winnen.*

Patrick Van Laere

4 juli 1957
28 november 2018