

*Herinner mij,
maar niet in sombere dagen
herinner mij, in stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon.*



Met droefheid nemen wij afscheid van

Eerwaarde Heer

Carlos Van Coppenolle

zoon van wijlen Cyriel en Rachel Van Coppenolle - De Lausnay

geboren te Sint-Amandsberg op 7 februari 1924
en overleden te Moerbeke-Waas op 24 oktober 2018
voorzien van het Heilig sacrament der zieken.

pastoor op rust te Moerbeke-Waas
leraar in het St.-Lievenscollege te Gent 1951 - 1958
onderpastoor te Sint-Niklaas 1958 - 1975

pastoor te Moerbeke-Waas Koewacht 1975 - 1977
onderpastoor te Moerbeke-Waas 1975 - 1977
pastoor te Moerbeke-Waas 1977 - 1993

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaats vinden in de parochiekerk Sint-Antonijs Abt te Moerbeke-Waas op
zaterdag 3 november 2018 om 11 uur,
gevolgd door de teraardebestelling op de gemeentelijke begraafplaats van Moerbeke-Waas.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.40 uur

E.H. Carlos Van Coppenolle zal worden herdacht tijdens de eucharistieviering op
zaterdag 16 december 2018 om 18 uur,
in de Sint-Antonijs Abt kerk te Moerbeke-Waas.

Bloemen noch kransen.

Dit melden u:

E.H. André (†) Van Coppenolle
Mark (†) en Hilda (†) Van Coppenolle - Gruyters

zijn broers en schoonzus,

Leo en Lieve Goeyens - Van Coppenolle, kinderen en kleinkinderen
André en Ingrid Cleeren - Van Coppenolle, kinderen en kleinkinderen
Luk Van Coppenolle, kinderen en kleinkinderen
Veerle Van Coppenolle, kinderen en kleinkinderen

zijn neven en nichten.

Delen mee in het verdriet: Lieve, Karel en Katrien.

De families Van Coppenolle en De Lausnay.

Met oprechte dank aan dr. Maes en het personeel van het W.Z.C. "Ter Moere".

Rouwadres:

Rouwcentrum Baert - De Vos
Kasteeldreef 26
9160 Eksaarde
T.a.v. E.H. Carlos Van Coppenolle